




Urban Myths Thessaloniki

Οι μαθητές του τμήματος
ΣΤ 1 στα πλαίσια του
μαθήματος των Αγγλικών
“Do you believe in Ghosts”
εξερεύνησαν τους αστικούς
μύθους τη πόλης μας!!!



 **CAUTION:** Do not read if you
get scared easily!!!



Did you know that?



Η ΚΑΤΑΡΑ ΤΟΥ ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ

Το 1978 έγινε ένας μεγάλος σεισμός στην Θεσσαλονίκη με την κατάρρευση της πολυκατοικίας στην πλατεία Ιπποδρομίου. Το σημείο ήταν ήδη σηματοδομένο με μια καταρά από την ρωμαϊκή εποχή.

Ο ιππόδρομος, παρά το χρώμα πολύ αγαπητός στο λαό έμεινε στην ιστορία για ένα τραγικό γεγονός, που αναφέρεται σε γραπτές πηγές της παλαιохριστιανικής εποχής. Ο αυτοκράτορας της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, Θεοδόσιος Α', διέταξε το 390 μ.Χ τη σφαγή του λαού της πόλης, που είχε κληθεί στον ιππόδρομο. Η αιτία που προκάλεσε αυτό το συμβάν ήταν η δυσανεξία των Θεσσαλονικέων για την κακή συμπεριφορά των Γότθων μισοφόρων που ο Θεοδόσιος είχε εγκαταστήσει στην πόλη για να διασφαλιστεί η δημόσια τάξη.



Το σπίτι της Βασιλίσσης Όλγας

Η ιστορία του κτιρίου ξεκινά το 1919, όταν και κτίστηκε. Τα προβλήματα με το εν λόγω σπίτι ξεκίνησαν από την πρώτη στιγμή, αφού ο δεύτερος όροφος του σπιτιού κατέρρευσε δυο φορές το 1919, πριν ολοκληρωθεί το χτίσιμο και οι μελέτες έδειξαν ότι ήταν «κομμένο το μπετόν».

Σαν σύμπτωση θα έλεγε κανείς, σήμερα, ο δεύτερος όροφος είναι γκρεμισμένος ακριβώς στα ίδια σημεία που γκρεμιζόταν και τότε!

Αναφορές λένε ότι το κτίσμα επί της Βασιλίσσης Όλγας ήταν αρχικά ένα καζίνο το οποίο επισκεπτόντουσαν πολλοί Εβραίοι.

Έπειτα, όμως, από κάποια χρόνια, την εποχή της κατοχής, φημίζεται πως έγινε κέντρο βασανιστηρίων για πολλούς Εβραίους, με αποτέλεσμα το σπίτι να έχει θεωρηθεί από πολλούς μέρος με αρνητική ενέργεια. Το σπίτι αυτό το συνοδεύει μια μεγάλη παλιά κατάρα και όποιος προσπαθήσει να το γκρεμίσει κινδυνεύει να πεθάνει.

Ερχόμενοι στη δεκαετία του '80, η ιστορία θέλει δύο εργολάβους να αναλαμβάνουν την κατεδάφισή του. Όμως, την ημέρα που υπέγραψαν τα συμβόλαια για το ξεκίνημα της εργολαβίας, ο ένας πέθανε από την καρδιά του και ο άλλος σκοτώθηκε σε τροχαίο ταξιδεύοντας για Αθήνα, κάνοντας πολλούς να πιστέψουν πως το σπίτι είναι στοιχειωμένο από όσους χάθηκαν σε αυτό βρίσκοντας τραγικό θάνατο. Πνεύματα νεκρών που βρίσκονται εγκλωβισμένα στη διάσταση μας, προσπαθώντας να αποκαταστήσουν τον άδικο τρόπο που πέθαναν.

Μία άλλη ιστορία θέλει μια οικογένεια τσιγγάνων να είχε νοικιάσει τον πρώτο όροφο ως κατάλυμα για να μείνει κάποιες μέρες. Το ίδιο βράδυ, όμως, έφυγαν χωρίς να πουν τίποτα σε κανέναν. Ειπώθηκε, πως ακούγανε τρομερούς θορύβους και ουρλιαχτά να έρχονται από τα δωμάτια και από το ανεξερεύνητο υπόγειο.

Μυστηριώδης παραμένει η ιστορία ενός φωτογράφου Θεσσαλονικιού, ο οποίος πήγε να φωτογραφίσει το οίκημα. Δεν μπόρεσε, όμως, διότι ένωσε σύρματα να πιέζουν το στομάχι του και η φωτογραφική του μηχανή έπεσε κι έσπασε. Τότε αποφάσισε να ηχογραφήσει ήχους με ένα μαγνητοφωνάκι που πάντα κουβαλούσε μαζί του. Αργότερα, έβαλε να ακούσει και πάλι την κασέτα. Ανάμεσα στη βουή από τα αμάξια της Βασιλίσσης Όλγας και τα γαβγίσματα ενός σκύλου, υπήρχε ένα «κενό» 7 δευτερολέπτων. Ξαναέβαλε την κασέτα να ακούσει πιο προσεχτικά και άκουσε κάτι σαν βαριά βήματα να σέρνονται και να πλησιάζουν, αλλά και κάτι ψιθύρους που δεν καταλάβαινε τι έλεγαν.

Κατά καιρούς ακόμη είχε ειπωθεί πως τα βράδια ακούγονται περίεργοι θόρυβοι, κραυγές που στοιχειώνουν την σκέψη των γύρω κατοίκων, κρύσταλλα που σπάνε,

καθώς και φώτα που αναβόσβηναν μόνα τους, ρίχνοντας περισσότερο σκοτάδι στην όλη υπόθεση.

Ίσως όλα αυτά να είναι μυθεύματα των κατοίκων της περιοχής και άλλων που θέλουν να τροφοδοτήσουν με φόβο και μυστήριο τη φαντασία ατόμων που δεν αφήνουν τέτοια περιστατικά απαρατήρητα. Ίσως πάλι να είναι εν μέρει αλήθεια. Η αλήθεια είναι μια υπόθεση προσωπική και ο καθένας έχει τη δική του.

In Thessaloniki, everyone you cross paths with will tell you that the house on 263 Vasilissis Olgas Street is haunted. Rumor has it that screams and strange noises can be heard at night, and that anyone who has tried to live in it, or even demolish it, has come to a mysterious end. Vasilissis Olgas Street was once one of the most elegant areas of the city, where many aristocratic families lived. It is bordered by a collection of meaningful historic buildings, including the Haunted House, built in 1919. But even before its construction was complete, the second floor collapsed twice for unexplained reasons.



Οικία Χατζηγώγου

Η χρονολογία κατασκευής της σύμφωνα με τον Καθηγητή Αρχιτεκτονικής, Βασίλη Κολώνα τοποθετείται στα 1930 και είναι έργο των Μαλάκη – Ζωγράφου, αρχιτεκτόνων που κατασκεύασαν πολλές οικοδομές στο κέντρο της Θεσσαλονίκης την περίοδο της ανοικοδόμησης, στις αρχές της δεκαετίας του 20 μέχρι και την δεκαετία του 30, μετά την Πυρκαγιά του 1917.

Το «στοιχειωμένο» σπίτι και οι μύθοι που το συνοδεύουν
Για τους λάτρεις των μύθων, των ανεξήγητων ιστοριών και των ταινιών με τα... στοιχειωμένα σπίτια, η οικία Χατζηγώγου σίγουρα θα τους κεντρίσει το ενδιαφέρον.

Το επιβλητικό ερειπωμένο κτίριο, με τα κατεστραμμένα παράθυρα, τα μισοδιαλυμένα παντζούρια και την πυκνή βλάστηση που το «καταπίνει», αποτελεί το ιδανικό σκηνικό για ατέλειωτες ιστορίες μυστηρίου και περιπέτειες φαντασίας.

